



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 27 oktober 2024
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 6^e Zondag van de herfst ~

Voorganger : ds. Tjitske de Vries-Meijer
Ouderling van dienst : Erik Ingwersen
Diaken : Anne-Marie Scheeres
Organist : Dirk Out
Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: Preludium en Fuga in e, BWV 555
van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 274: 1, 2 en 3

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Allen : Amen.

Bemoediging en gebed van toenadering

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Kyriëgebed, beantwoord met door allen gezongen: lied 301 F

Loflied: 305: 1, 2 en 3

Inleiding op de lezingen

DE SCHRIFT

Lezing: Maleachi 2: 10 -16 (NBV21)

10 Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het verbond dat Hij met onze voorouders sloot?

- 11 Juda heeft trouweloos gehandeld, en in Israël en Jeruzalem heeft men zich gruwelijk misdragen. Juda heeft ontwijfd wat de HEER heilig is en wat Hij liefheeft; Juda is getrouwd met een vrouw die een vreemde god vereert.
- 12 Moge de HEER iedereen uit het volk van Jakob stoten die zoiets doet, wie het ook is, ook al brengt hij offergaven aan de HEER van de hemelse machten.
- 13 En verder: jullie storten hete tranen op het altaar van de HEER, jullie jammeren en kreunen omdat Hij geen aandacht schenkt aan jullie offers en ze niet aanvaardt.
- 14 En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest.
- 15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos.
- 16 Want Ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt – zegt de HEER, de God van Israël. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos.

Lied 885: 1 en 2

Lezing: Marcus 10: 1- 16 (NBV21)

- 1 Hij vertrok daarvandaan naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om Hem heen; Hij onderwees hen zoals Hij gewoon was te doen.
- 2 Er kwamen ook farizeeën op Hem af. Ze vroegen Hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze Hem op de proef stellen.
- 3 Hij vroeg hun:
'Hoe luidt het voorschrift van Mozes?'
- 4 Ze zeiden:
'Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.'
- 5 Jezus zei tegen hen:
'Hij heeft u dat voorgeschreven omdat u halsstarrig bent.
- 6 Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;
- 7 daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw,
- 8 en die twee zullen één lichaam zijn, ze zijn dus niet langer twee, maar één.
- 9 Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.'

- 10 In huis stelden de leerlingen Hem hier weer vragen over.
- 11 Hij zei tegen hen:
'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel;
- 12 en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.'
- 13 De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen.
- 14 Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen:
'Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
- 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan.'
- 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Lied 991: 1, 2, 4, 6 en 7

Overdenking

Lied: 825: 1, 3 en 5

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: De Herberg Oosterbeek

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg bestaat dit jaar 30 jaar. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, met professionele begeleiding en pastoraat biedt men liefdevolle aandacht aan iedereen op zoek naar beschutting. Gasten zijn welkom voor een herstelprogramma van twee tot zes weken, een retraite of een kom-op-adem midweek. De Bijbel en het geloof worden op een natuurlijke manier besproken en zijn in het programma verweven. De programma's bieden allerlei ingrediënten om tot herstel te komen. Als u uw bijdrage wilt overmaken kan dat op NL58 RABO 0302 2633 30 ten name van Stichting De Pietersberg.

2^e: Kerk Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u
via de Givt-app geven



Heeft u geen Givt-app,
gebruik dan deze code



Orgel improvisatie

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden,
gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

steeds beaamd met lied 368 J

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied: 422: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b



Orgelspel: "Een vaste Burg is onze God" van Jan Zwart (1877-1937)

MEDEDELINGEN

Agenda

Wo	30-11	10.30	Schilderen met Adrie Winter
		12.00	Kerk Open tot 14.00
		14.30	Filmmiddag, KC
do	31-10	10.30	Koffieochtend, KC
za	2-11	12.00	Kerk Open tot 14.00 uur

Filmmiddag 30 november: "La famille Bélier"

In het gezin Bélier is iedereen doof, behalve de oudste dochter Paula. Zij ontdekt dat ze geweldig kan zingen, maar worstelt met haar puberteit en de handicap van haar familie. Paula blijft haar droom echter koesteren en zal dit zangtalent al snel benutten.

Vanaf 14.30 bent u welkom, de film begint om 15.00 uur. Na afloop is er een drankje. Toegang is gratis.

Zondag 27 oktober 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Agnes van Bekkum

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Tjitske de Vries-Meijer

Programma's van Radio Bloemendaal

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.

Online vanaf 27 oktober: Aangeraakt met Joost van den Bogert

De laatste maanden van 2024 houdt het programma Aangeraakt zich bezig met het thema 'Zorgen'. In de aflevering van oktober neemt Joost van den Bogert de luisteraar mee in de onvermijdelijke en belangrijke zorg die nodig is rond het levenseinde. In de afgelopen maanden bleek een al of niet op te richten hospice het middelpunt van de aandacht in Bloemendaal en omstreken.

"Maar houd me vast als het nodig is

in gedachten

en ik vind je in alles om me heen"

- Maaïke Ouboter

De zorgen, het verdriet, dat wat we meemaken rond het overlijden van onszelf of onze naasten is groot, divers en indrukwekkend. Veel kerkelijke gemeenschappen en andere organisaties stellen in de periode rond 'Allerzielen' het thema van rouw en overlijden centraal. Zo ook Stem in de Stad, waar we stilstaan bij het overlijden van mensen die overleden 'zonder vaste woon- of verblijfplaats'.

In oktober een aflevering rond Allerzielen. Een zoektocht tussen het 'hier nu' en het 'hierna'. Een gesprek rond de zorgen, het rouwen, het zoeken rond het levenseinde, maar ook over het 'samen', het 'licht dat niet dooft' en de 'liefde die blijft'.

Dinsdag 29 oktober 2024 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 Ev. Johan Krijgsman / Organist: Everhard Zwart

***Dienst zondag 3 november 2024 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur***

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart

***U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio***