



ORDE VAN DIENST
voor de viering op
Zondag 28 juli 2024
in de Dorpskerk
aanvang: 10.00 uur



~ 6^e Zondag van de zomer ~

Voorganger : ds. Tjitske de Vries-Meijer
Ouderling van dienst : Liesbeth Spigt
Diaken : Bea te Winkel
Organist : Agnes van Bekkum
Koster : Adriana Verkuyl

VOORBEREIDING

Orgelspel: Delen uit de Suite du Sixiesme Ton,
Jacques Boyvin (1649-1706)

Woorden van welkom- door de ouderling van dienst - allen gaan staan

Bemoediging

Voorganger :Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen :die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger :die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Voorganger : Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
Allen : Amen.

Aanvangslied: Lied 287 vers 1, 2 en

Gebed om ontferming

Loflied: 870: 1, 2 , 3, 4, 5 en 8

Gebed van de zondag

DE SCHRIFT

Lezing uit de Thora: Genesis 46: 1- 7 (NBV21)

- 1 Israël ging op weg; al zijn bezittingen nam hij mee. In Berseba gekomen, bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaak.
- 2 's Nachts richtte God zich in een visioen tot Israël. 'Jakob! Jakob!' riep Hij.
 'Ja, ik luister,'
antwoordde Jakob.
- 3 God zei:
 'Ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want Ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen.
- 4 Ikzelf zal met je meereizen naar Egypte, en Ik zal je daar ook weer vandaan brengen. En niemand anders dan Jozef zal jou de ogen sluiten.'
- 5 Toen verliet Jakob Berseba. Zijn zonen lieten hem, hun kinderen en hun vrouwen op de wagens rijden die de farao hiervoor had meegegeven.
- 6 Zo trokken Jakob en al zijn nakomelingen naar Egypte, met hun veestapel en alle andere bezittingen die ze in Kanaän hadden verkregen;
- 7 zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters, al zijn nakomelingen nam Jakob mee naar Egypte.

Lied: 317: 1 en 3

Lezing uit Nieuwe testament: Handelingen 9: 1- 22 (NBV21)

- 1 Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester
- 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem.
- 3 Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel.
- 4 Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen:
 'Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?'
- 5 Hij vroeg:
 'Wie bent U, Heer?'
- Het antwoord was:
 'Ik ben Jezus, die jij vervolgt.
- 6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.'
- 7 De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand.

- 8 Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus.
- 9 Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.
- 10 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem:
'Ananias!'
Hij antwoordde:
'Ik luister, Heer.'
- 11 Daarop zei de Heer:
'Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden,
12 en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.'
- 13 Ananias antwoordde:
'Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan.
14 Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.'
- 15 Maar de Heer zei:
'Ga, want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten.
16 Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.'
- 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei:
'Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.'
- 18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus' ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen,
19 en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.
Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus
20 en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is.
- 21 Allen die hem hoorden waren stomverbaasd en vroegen:
'Dat is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond die de naam van Jezus aanroept? En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hogepriesters?'
- 22 Saulus' optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de messias is.

Lied: 189 vers 1, 2 en 3

Overdenking

Lied: 834 vers 1, 2 en 3

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen door de ouderling van dienst

Online-Gaven: Voor meer informatie over GIVT kijk op: www.givtapp.net

1^e: Partners Pays Dogon

Partners Pays- Dogon (PPD) werkt al tientallen jaren samen met de Malinese partnerorganisatie Association Dogon Initiative (ADI). Deze samenwerking is gebaseerd op de moderne manier van ontwikkelingshulp. Structurele hulp gebaseerd op bestaanszekerheid. Mensen in hun kracht zetten om zelf een duurzame toekomst op te bouwen! Daar hoort scholing zeker bij. Het alfabetiseringsprogramma bestaat dan ook al vele jaren. Ook nu vragen we daar uw bijdrage voor.

Ruim 300 volwassenen, vnl. vrouwen volgen van december tot juni 4 avonden in de week het programma. Een enorme inspanning naast hun zware werk overdag. Maar ze doen het graag want goed kunnen lezen schrijven en rekenen biedt b.v. toegang tot de arbeidsmarkt. Want ADI biedt ook de mogelijkheid voor vrouwen zich te organiseren middels vrouwencollectieven met microcrediet verstrekking. Momenteel zijn er 76 groepen met in totaal 8000 vrouwen! Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Uw gift kunt u overmaken naar: Partners Pays- Dogon
NL27 INGB 0004 538261 o.v.v. alfabetiseringsprogramma

2^e: **Kerk** Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL46 RABO 0373 7165 59

Met deze QR-code kunt u via de Givt-app geven



Heeft u geen Givt-app, gebruik dan deze code



Orgelspel

Als er een gedachtenis is zal deze hier uitgesproken worden, gevolgd door het zingen van: Lied 961

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

steeds beaamd met lied 368H

We bidden samen het Onze Vader

Slotlied (staande): 422: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met door allen gezongen: Lied 431b

Orgelspel: Delen uit de Suite du Sixiesme Ton, Jacques Boyvin (1649-1706)

MEDEDELINGEN

Agenda

wo	31-07	12.00	Kerk Open tot 14.00
do	01-08	10.30	Koffieochtend, KC
	03-08	12.00	Kerk Open tot 14.00 uur

Zomeractiviteiten: De werkgroep pastoraat organiseert een gezellige middag op dinsdagmiddag 13 augustus met een high tea om 15.00 uur (inloop 14.30 u). U kunt zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau, tel. 023 – 524 1913, uiterlijk vóór 5 augustus. We vragen een bijdrage van € 7,50 per persoon.

Kerkuitje: Woensdag 18 september! Meer informatie volgt!

Zondag 28 juli 2024 uitzending via www.radiobloemendaal.nl

09:30 Opgang met muziek door Pieter Beerhuizen

10.00 Kerkdienst vanuit de Dorpskerk, voorganger: ds. Tjitske de Vries-Meijer

Programma's van Radio Bloemendaal

De programma's van Radio Bloemendaal kunt u op ieder moment beluisteren.

Online vanaf 28 juli: **Orgelpunt met Harrie den Hertog**

Dinsdag 30 juli 2024 Alle-Dag-Kerk

12.00 Muziek

12.25 diaken André van Aarle / Organist: Rob van Dijk

***Dienst zondag 4 augustus 2024 in de Dorpskerk
aanvang 10.00 uur***

Voorganger: ds. Greetje van der Harst- de Leeuwe

***U kunt de dienst ook volgen via www.radiobloemendaal.nl
of via uw internetradio***